



Schakelbrief zondag 24 juni 2018

**Gegevens van zondag
24 juni 2018**

**Wijchen:
Ds. K. Spelt**

**Ambtsdragers:
Ineke Strengholt
Piet Komduur**

**Muziek:
Hans Meek
Van Alle Canten**

**Kindernevendienst:
Miranda Broekhuizen**

**Lector:
Henny van der Valk**

**Koster:
Stef Eilander**

**1e collecte:
Diaconale collecte**

**2e collecte:
College van
Kerkrentmeesters**

**Batenburg:
Geen dienst**

Volgende week:

Wijchen:

Batenburg:

Zondag 24 juni Dienst voor Jong en Oud De Schakel Wijchen

Let op: **AANVANG 10.00 UUR**

Thema: **'Waar je schat is, daar zal
ook je hart zijn'**

Wat is voor ons van waarde? Zo van waarde, dat we het een schat willen noemen? Daar gaan we deze zondag met elkaar naar op zoek. Een zondag die anders is dan anders. U moet zich dus laten verrassen. Er is wat te kiezen.

De dienst begint om **10.00 uur** in de kerk met een korte viering van een half uur. Het koor **VanAlleCanten** zal zingen in de dienst. Mooie liederen, die voor veel mensen waardevol zijn. Om 10.30 uur gaan we uiteen in groepen. U kunt vooraf al een beetje nadenken over waar u graag aan mee wil doen. Daarom deze week op de Schakelbrief al wat informatie:

1. In de zaal connexion kunt u met elkaar praten over de vraag: Wat is voor mij van waarde?
2. Welk (kerk)lied is voor jou van grote waarde en waarom? Daarover kunt u met elkaar praten in zaal 2 (hal)
3. Welke muziek wilt u in uw schatkist bewaren? In de kerkzaal kunt u aangeven welke muziek voor u van waarde is. We gaan er samen naar luisteren.
4. Welk Bijbelverhaal heeft voor u een speciale waarde en waarom? In zaal 4 kunt u Bijbelverhalen met elkaar delen.
5. Wilt u creatief aan de slag dan kunt u in zaal 3 een eigen schatkistje maken. Wat zou u er graag in bewaren?
6. Naar buiten: stilte en bezinning tijdens een wandeling naar het meer met aandacht voor alle zintuigen.
7. Kinderprogramma: op zoek naar de schat. De kinderen gaan spoorzoeken en hopen een echte schat te vinden.

We sluiten de dienst samen in de kerk af van 11.20 uur tot ongeveer 11.45 uur.

Ds. Karin Spelt.

Collecte 24 juni 2018



Vandaag is de diaconale collecte voor de zomeractie voor kinderen van ouders met een zeer minimaal inkomen in onze burgerlijke gemeente. Veel van deze kinderen kunnen niet met vakantie en er is geen geld voor uitjes.

Deze kinderen krijgen dit jaar van onze diaconie een speelgoed bon, waarvoor ze zelf iets voor kunnen kopen voor de vakantie.

Van harte aanbevolen!

De diakenen.

Startzondag 9 september 2018

De drie fusiegemeenten gaan samen van start. De idee is elkaar beter te leren kennen. Het thema is:

Ontmoeting. We vieren op **9 september, 10.00 uur** in **Beuningen.**

We vieren een "gewone" dienst met daarna een gezamenlijke picknick lunch in de tuin (eigen tuinstoel meenemen a.u.b.). Is het onverhoopt slecht weer, dan gaan we naar binnen. We zijn op zoek naar mensen die willen helpen met de voorbereiding op diverse gebieden:

1. een brede werkgroep die de dingen coördineert en een slechtweer scenario doordent.
2. een subgroep die de coördinatie op zich neemt van een diaconaal project, waarbij mensen bij elkaar thuis gaan eten (meer informatie in het kerkblad)
3. een subgroep die de picknick gaat regelen: bbq, rookpan, tent, tafels om spullen op klaar te zetten, e.d., inclusief het gelijkelijk over de drie gemeenten verdelen van 'kooktaken', soep, salade, hapjes, quich, broodjes en beleg.



4. een subclub die de koffie na de dienst verzorgt voor veel mensen!
5. een subgroep sjouwers, die voor de dienst (zaterdag?) de kosters helpt de kerkzaal zo in te richten dat we er met zijn allen kunnen zitten.
6. een subgroep, die de brede werkgroep en subgroep picknick lunch helpt tafels en stoelen te verplaatsen naar waar ze nodig zijn.
7. subgroep: gastvrouwen/gastheren die mensen ontvangen en helpen hun weg te vinden.

Als u met één van deze groepen mee wilt doen kunt u zich opgeven bij Ineke Strengholt
Email strenght0@xs4all.nl , tel 06-14884185

Petitie voor Generaal Pardon in 2018

Er zijn nog steeds veel mensen die lang in Nederland wonen zonder een verblijfsvergunning waarmee zij iets van het leven kunnen maken. Met dit initiatief hopen de noodopvangorganisaties van de Tweede Kamer steun te krijgen voor een nieuw Generaal Pardon. Help mee en teken!

<https://petities.nl/petitions/generaal-pardon-in-2018/signatures?locale=nl>
Caroline Visser

Eetgroep

De eetgroep komt op vrijdag 29 juni weer bij elkaar in de Schakel. U bent welkom vanaf 17.45 uur. De kosten zijn € 5,00 per maaltijd.
Aanmelden voor woensdag 27 juni bij Joke Otte, tel. 6414039.

Geen inzameling Voedselbank bij avondsmaalvieringen in Leur

Tijdens de periode dat we kerken in Leur wordt er niet ingezameld voor de voedselbank. Op 29 juli is daarentegen de diaconale collecte voor de Voedselbank. Wilt u toch levensmiddelen inleveren, dan kan dit doen bij de Voedselbank, Kruisbergseweg 54. Informatie kunt u verder vinden op hun website: <http://www.voedselbankwijchen.nl>
De diakenen.

Voorbedenboek

In de gedachtenishoek ligt het voorbedenboek waarin u uw gebedsintenties kunt opschrijven. De gebedsintenties zullen door de voorganger bij de voorbeden worden genoemd.

Gastenboek

In de hal van de kerk ligt een gastenboek. Gasten worden van harte uitgenodigd een reactie over de viering van vanmorgen in het gastenboek te schrijven.

Bedankje Wilma de Klerk

Iedereen bedankt voor de lieve woorden en kado's en mooie bloemen en de kaarten met lieve woorden en de post die wij nog kunnen verwachten straks.

Donderdag 7 juni met de koffieochtend was een mooi afscheid en vrijdag met de mooie vrijwilligers bedank avond die er was in de Schakel. Iedereen kreeg snoepjes. Ik ga met Roy samen een mooie tijd tegemoet, samenwonen na het verhuizen en even niks doen daarna... Dan na de zomer weer wat dingen oppakken en vrijwilligers werk denk ik gaan doen dan weer...

Iedereen bedankt voor alle mooie jaren in Wijchen, veel meegemaakt en heerlijk gezongen altijd... En vele koppen koffie en thee geschonken.

De OGL mensen ook bedankt voor de mooie middagen en reisjes die wij hadden en de gesprekken die we hadden.

En heel veel jaren Schakels rond brengen en eetgroep.

De laatste jaren ook de kaarten voor de 80 plussers van de kerk. Aan het begin ook nog Schakels geraapt voor de kerkbladen En handwerkmiddagen ook nog. Was fijn om te doen allemaal... Het gaat jullie goed in Wijchen, Leur en Batenburg
een lieve groet van Roy Oude Elferink en Wilma de Klerk